

I n e m a i e d k e r s t s p r o o k j e s t e s t i j n "Wijchelines Sprookjeslied"

Muziek: 'Let it go' – Frozen (Disney, 2013)

Tekst: Jolien Straten

Jarenlang liep ik langs dit kasteel
in het donker, van de nacht.
Verwonderd door vele lichtjes,
die ik in de verte zag.

Tot op een dag,
misschien heb jij het al gehoord,
brandde er een vuur,
ging ik door de poort.

Hemelse klanken zwelden aan,
Duizend lichtjes,
verwonderd bleef ik staan.
De deur ging open, 'n meisje sprak:
'Kom, pak mijn hand...'

Toen ik deed,
wat ze vroeg
verdwenen we uit het zicht.
Ieder jaar, vlak voor Kerstmis
verschijn ik in het licht.
(‘n) Winteravond, wordt sprookjesnacht,
rondom het kasteel...
Net als je mij niet meer terug verwacht.

Liefde van de mensen
die de winterkou verdrijft.
Als je met elkaar mag vieren,
breekt warmte het ijs.

Hemelse klanken zwellen aan,
laten de deuren opengaan.
Je bent te gast in mijn kasteel.
Ik leef!

Ik ben heel
Even terug
Terug in het Wijchens land
Elk jaar, vlak voor Kerstmis
reik ik jou de hand.
(‘k) Vier met jou
deze sprookjesnacht.
Hier in mijn kasteel...

Inemalied kerstspreektestijn

Muziek: 'Let it go' – Frozen (Disney, 2013)

Tekst: Jolien Straten

Zie waar ik slaap,
zie hoe ik eet,
zie hoe ik leef.

Voel hoe ik jullie allemaal een prachtig kerstfeest geef.
Stap in mijn sprookje en beleef het allemaal:
voor een paar dagen maar,
een eeuwenoud verhaal.

Ik ben terug!
Ik ben terug!
Terug in het Wijchens land.
Elk jaar, vlak voor Kerstmis
reik ik jou de hand.
Vier met mij
hier dit sprookjesfeest.
In de winternacht.
Alsof ik nooit meer ben weggeweest.